

Lukas 24:51-53; Hand. 1:1-12 De glorieuze Hemelvaart van Jezus.

P.S. Ik wil altijd de Heere Jezus Christus schrijven maar vanwege de ruimte schrijf ik Jezus. Jezus had over Zijn dood, opstanding en Zijn Hemelvaart gesproken. De Vader bevestigt door de Hemelvaart, alles wat Jezus op de aarde gedaan heeft. Jezus wist van te voren wat er met Hem zou gebeuren. Hij wist dat Hij **Gods toorn** moest dragen **2.Kor. 5:21**. Hij wist dat Hij op zou staan en Hij wist dat Hij terug zou gaan naar Zijn Vader. **Joh. 17:4; 6:62; 7:33; 14:28; 16:5; 14:3,4. Heb.12:2**. Zijn vreugde lag in het feit dat Hij Zijn eigen Gemeente zou ontvangen, die en Zijn Bruid en Zijn lichaam is. **Efz.1:20-23; Op. 19:7**. Zoals Adam een beeld van Jezus is **Rom. 5:14** Zo is ook Eva is een beeld van de Gemeente. **Genes. 5:2**. Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Hij zegende hen ook en gaf hen de naam "Mens" niet mensen. **We zijn één met Jezus 1.Kor. 6:17**
Voetnoot: De discipelen worden uitgenodigd om bij Jezus te wonen. **Joh.14:3,4**. Dit vertelt mij, dat die discipelen in Hem geloven. In **7:36** wordt aan andere Joden gezegd, **dat zij niet kunnen komen waar Hij nu is. Het bewijs tegen al-verzoening en dat Joden al behouden zijn**. De kern van ons geloof is de Opstanding. Paulus noemt nu alleen de **Hemelvaart** als hij het leven van Jezus beschrijft **Filippenzen. 2:6-11**. **Er is een lied in de gemeente die de Hemelvaart noemt 1.Tim. 3:16. Luk. 24:52. Wat mij opvalt is dat zij zich verheugen met blijdschap**. Zij verheugen zich als Jezus van hen heengaat. Wat is er veranderd? Voorheen waren zij verward of het niet met Hem eens. **Matt. 16:22**. **Zij begrijpen nu alles wat Jezus hen al die tijd aan hen voorzegd had Er zijn minstens drie redenen, waarom zij zo blij zijn in Jeruzalem.**
In het begin van Lukas vinden wij in Jeruzalem een dode religie en in de tempel een ongelovige priester Zacharias. Dit is totaal veranderd. Het begint in Bethlehem, met aanbidding en eindigt met aanbidding!
(1). Ze zijn blij want de Heere Jezus is op de juist plaats aangekomen
Veertig dagen verscheen en verdween Jezus met tekenen, zodat zij overtuigd waren van Zijn fysieke opstanding. Dat is het hart van het Evangelie voor ons. **Hand.1:3**. Jezus spreekt ook over het Koninkrijk. Na 40 dagen is hun training voorbij Jezus gaat vanaf de olijfberg omhoog zonder veel ophef verdwijnt Hij. **De wolk maakte hen blij want het is een teken van de aanwezigheid van God**. De wolk die met hen mee ging in de woestijn en op de berg der verheerlijking. Jezus kwam van de Vader en gaat Hij terug naar de Vader. Zijn Vader ontvangt Jezus **door de wolk**. Waar de wolk is daar is de Heere God. Dit was de eerste

keer sinds Adam uit het paradijs was verwijderd dat er weer een **Mens** in Zijn aanwezigheid kan komen **Rom. 5:14**. De tweede Adam ging terug als mens naar de Hemel **1.Tim. 2:5**. Als Mens is Jezus onze broeder onder velen **Hebr. 2:11,17** Daarom mogen gelovigen daar ook naar toe. Daar is Jezus al in de plaats van de autoriteit. Hij is onze advocaat **1. Joh.2:1** die voor ons bidt tegen de aanklager.

(2). De volgende rede waarom ze blij zijn is omdat de Heere Jezus hen zegent. Jezus gaat niet terug naar de hemel met gebalde vuisten, omdat het volk Hem afgewezen heeft. De zegen is belangrijk. Dat weten wij van het leven van Jacob. Hij had er alles voor over. De zegen kon niet terug genomen worden. De vloek is verdwenen op het Kruis **Gal. 3:13**. Wij, die geloven zijn gezegend met alle Geestelijke zegeningen **Efz. 1:3;2:6,7. Zegeningen waren Zijn laatste woorden.** Al die beloften: Eeuwige Genade Redding, Troost, Vrede Mijn zorg Mijn liefde Mijn beloften Ik ga naar de Hemel om Mijn beloften aan jullie waar te maken. **Zij begrijpen het eindelijk.** Alles wat Hij hen gezegd heeft is nu ook volbracht!

(3). De derde reden waarom ze zo blij zijn is omdat Jezus hen de Belofte geeft. **Hand. 1:4,8.** Tijdens Zijn rondwandeling met Zijn discipelen was Jezus alleen op de berg en zijn discipelen met een boot op het meer **Matt. 14: 22;17:14**. Op de berg van Zijn verheerlijking waren er negen discipelen in de vallei zonder Hem. Jezus was tijdens Zijn rondwandeling hier op aarde maar op één plaats tegelijk! Jezus had tegen Zijn discipelen gezegd dat het beter is dat Hij heengaat omdat Hij dan de Heilige Geest kon sturen om in hen een fontein te zijn **Joh. 16:7; 7:39**

(4). De vierde rede dat zij blij zijn is omdat de Heere Jezus ook zo terugkomt. **Hand.1:11.** Zoals Jezus omhoog ging zo zal Hij terugkomen zeggen de engelen op diezelfde berg. **Zach. 14:3,4.** En iedereen zal Hem dan ook zien **Openb. 1:7.** **Voetnoot: De cirkel van Zijn eerste komst is rond.** Zijn werk is totaal vervuld. Zijn Vader verheerlijkt Zijn Zoon en heeft dat bewezen door Zijn Hemelvaart. Zijn **bependingen op deze aarde** zijn voorbij. Jezus zit **als Mens** op Zijn troon. Jezus heeft de Heilige Geest gezonden. Zijn eigen Leven is nu in iedere gelovige. **Hand.1:1,8.** Jezus heeft de verspreiding van het evangelie nu aan ons gegeven. **“In het leger mag je nieuwe orders aannemen, als de vorige orde vervuld is”.** Jezus heeft de duivel overwonnen op het Kruis. **1.Joh.3:8; Gen. 3:15; Kol.2:15** Jezus is het Hoofd van Zijn eigen Gemeente, die nu op de aarde is **Efeze. 1:20.** Jezus geeft Geestelijke gaven aan alle gelovigen van Zijn Gemeente **Efeze. 4:11.** Jezus heeft hen de mogelijk gegeven om Gods Woord te schrijven. **Joh. 16:13.** Jezus is na de Hemelvaart, Zijn bediening begonnen als Hogepriester **Heb.4:14.** Jezus is de hogepriester die mocht zitten. Jezus bereidt nu een woning voor ons Jezus wacht op het moment, dat alle knie zal zich voor Hem zal buigen **Fil. 2:11** Jezus zal ons er eeuwig aan herinneren, dat Hij verwond was **Openb.5:6.** Zoals Simeon eens aanbad, zo **aanbidden** de discipelen. Een teken van hun oprechte aanbidding is hun gehoorzaamheid die wij zien in het boek Handelingen. Johan.